



van Rob Roosenboom

februari 2007



Gods trouw is ... wonderbaar!

rondreis

Van 22 november tot 20 december 2006 mocht ik een rondreis maken in Oekraïne. Normaal gesproken maak ik na 15 september zo'n reis – net na de aardappel oogst en voordat de winter invalt. Nu dan wat later in het jaar, maar dat was vanwege het feit dat Nick, die nu alweer jarenlang mijn trouwe vertaler en reisgenoot is, op 25 november in het huwelijk zou gaan treden met Marina. Dus ondanks het risico van kou en sneeuw met temperaturen van -30° , onverwarmde (gast)huizen, matig voedsel, heb ik toch maar m'n participatie en komst toegezegd per e-mail. Zo gezegd, zo gedaan. Na 24 uur reizen per auto, vliegtuig, bus, taxi, nachtrein, en sjouwen met 40 kilogram bagage verdeeld over 2 koffers en 1 tas werd ik opgewacht door pastor Sasha te Kaminets-Poldilskiy.

evangelisatiedienst

Gelukkig kon ik bij Micha (bijbelschoolstudent en tolk) een paar uurtjes slapen en bijkomen van deze intensieve reis. Om 2 uur 's middags werd ik opgehaald voor het verlate middageten en een evangelisatiedienst te Stara Oesiszta, ongeveer 60 km verwijderd van Kaminets-Poldilskiy. Voor de eerste keer in de geschiedenis werd er een dienst gehouden in dit dorp en mocht ik als ik dat aandurfde, de preek verzorgen. Tot mijn grote verbazing was de plaatselijke schouwburg grotendeels vol en genoten ongeveer 100 voornamelijk jonge mensen van de praiseband, mime, sketches en prediking. Ze kregen een uitleg over Gods genade en trouw.



huwelijk

Op zaterdag 25 november vond het huwelijk van Nick en Marina plaats en samen heb ik met pastor Sasha hen mogen inzegenen. Een leuke gebeurtenis. De dagen erop heb ik het boek 'Gods huis' van Tommy Tenny behandeld. Diverse (nieuwe) gelovigen getuigden van Gods trouw.

seminars

Vanwege een wijziging in de planning werd ik van 28 november tot 12 december op de avond-bijbelschool in Novovolinsk verwacht om twee seminars te houden, te weten 'Introductie Psychologie' en een bespreking van Maxwell's boeken over 'teamwork'. Vanwege de aantrekkende economie met vele jobs voor jong en oud is de dag-bijbelschool gestopt en omgevormd tot een avond-bijbelschool. Enerzijds jammer dat er minder tijd is voor dagelijkse programma's maar anderzijds goed voor land en volk. Nu



Rob geeft regelmatig les aan bijbelschoolstudenten



de Iraanse gemeente die Rob regelmatig bezoekt

floreert de bevolking in financieel opzicht, er hoeft geen geld vanuit het buitenland aangewend te worden om de gemeenten, voorgangers, kerkgebouwen, kadervorming e.d. te sponsoren. Desalniettemin kwamen dezelfde jongeren en ouderen opdagen die in het verleden de dagstudie volgden en we hebben een geweldige studieperiode gehad met take-home examens.

hoogtepunt

Bijzonder hoogtepunt van mijn reis was ongetwijfeld dat ik gevraagd werd om een college te geven aan 120 BA studenten op de plaatselijke politechnische universiteit! Ik ging weg met een uitnodiging om Deo Volente in mei 2007 de school nogmaals te bezoeken.

gastspreeker

Op de vrijdagavond mocht ik tot 2 keer toe de jeugd toespreken en op de zondagen als gastspreeker fungeren in de gemeente die ongeveer 650 leden telt. Deze gemeente groeit en bloeit dat het een lieve lust is en elke week komen er mensen tot levend geloof. Omdat het plaatselijk theater waar ze altijd samenkomen, gerenoveerd moest worden en te klein geworden was waardoor laatkomers altijd moesten staan, is men verhuisd naar een eigen gebouw. Het is een voormalig zwembad met 800 zitplaatsen. De dochtergemeente die aan de andere kant van de stad haar diensten houdt, telt meer dan 1000 leden. Al met al een vreugde om deze gemeenten te zien groeien en volwassen worden. Mijn taak als docent is om via bijbelonderwijs een breed kader te vormen.

praten, bemoedigen, ...

Daarna ben ik weer met auto teruggereisd naar Kaminets-Poldilskiy. Vier dagen en avonden stond ik nog voor de klas, sprak op jeugdsamenkomsten, verzorgde spreekbeurten, woonde vergaderingen bij,

legde huisbezoeken af, bemoedigde gelovigen en ongelovigen om op de Here Jezus te blijven zien in plaats van op de soms moeilijke omstandigheden. Want ook hier volgen vreugde en blijdschap, teleurstelling en ziekte elkaar op zoals overal elders.

iraanse dienst

Met Micha (mijn vertaler) vertrok ik na de zondagmiddagdienst per nachttrein naar Kiev om in de Iraanse kerk van pastor Ali een paar dagen van dienst te zijn. Eerder dit jaar (mei 2006) mocht ik daar een vierdaags seminar geven over 'doelgericht leven', waar destijds tien Iraanse broeders aan deelnamen. Vier van hen getuigden dit keer dat ze anders waren gaan leven m.a.w. echt wederom geboren zijn. Het is een ontroerende gebeurtenis en grote vreugde om Gods plan te herontdekken voor onze levens!

Op woensdag 20 december reisde ik in precies 8 uur van huis naar huis met blijdschap in het hart. Gods trouw is wonderbaar.



Met groeten,

Rob Roosenboom

bidden

- evangelisatiedienst te Stara Oesiszta, dat bezoekers gelovigen worden
- voor de studenten op de bijbelschool in Novovolinsk
- de gemeenten in Novovolinsk
- de Technische Universiteit
- voor meer eenheid en teamwork in Kaminets-Poldilskiy
- voor de kleine Iraanse gemeente te Kiev

danken

- een goede geslaagde reis
- voldoende financiën
- drie personen in Novovolinsk die de keus maakten om Jezus te volgen
- twee huwelijksinzegeningen
- de vertalers Micha, Alosha, Elena, Ali
- vier getuigenissen over wedergeboorte in Kiev
- Gods bescherming op al mijn wegen