

Januari 2009



Beste Gebedspartners,

Om maar met de deur in huis te vallen.... ik ben tijdens mijn voorjaarsbezoek aan de Oekraïne behoorlijk ziek geworden, de dood in ogen gezien, opgeknapt, mijn tournee afgemaakt en thuis volledig in elkaar geklapt. Of nu het eten of vervuild water de oorzaak is, blijft een raadsel.

Na consultatie bij de GG&GD, de nodige vaccinaties en het advies van ECM om 6 maanden rust te nemen ben ik sinds september weer actief. Nou ja, eerst heb ik vakantie in Los Angeles, USA, gehouden, en daarna ben ik weer 'het goede nieuws verkondigend' waar mogelijk aan de slag gegaan.

Van 17 november t/m 4 december heb ik opnieuw een rondreis door de Oekraïne gemaakt en op de bijbelschool van Novovolynsk de cursus 'The Masterplan of Evangelism and Discipleship', van Dr. Robert Coleman, verzorgd. Zo'n 36 studenten hebben de cursus gevolgd.



gastlesuur

zogenaamd gastlesuur aan de Technische Universiteit (TU) gepland en mocht ik voor 71 studenten het boek van Dr. John C. Maxwell 'The 17 Indisputable Laws of Teamwork' bespreken. Op zich natuurlijk niets bijzonders, maar voor de plaatselijke gemeente als ook voor de vijf studenten die op de TU zitten een positief duwtje in de rug, namelijk dat de evangelischen nu ook gaan voor goede, hogere opleidingen en dat de pastors ook wel iets in hun mars hebben. Vooral als u weet dat de gemeenteleden meestal tot een lagere sociale klasse behoren is een dergelijke representatie van het grootste belang.



zondagdienst

Ook mocht ik een bijdrage leveren aan de zondagmorgendienst, de huisgroep, de jeugddienst, en meer. Tot mijn grote verrassing was er ook een

Van Novovolynsk ben ik per taxi naar Kamianets-Poldilskyi gereisd, een gemeente die ik al twaalf jaar bezoek

en die nog steeds onder vele problemen gebukt gaat.

Desalniettemin heb ik een fijne, zegenrijke week gehad en heb ik ook daar actief meegewerkt. Weer heb ik het 'The Masterplan of Evangelism and Discipleship' behandeld naast de vele persoonlijke gesprekken, de thuisgroepen, spreekbeurten en jeugdactiviteiten.



jongeren maken samen muziek

Enkele studenten van de Technische Universiteit hadden aan de decaan gevraagd of "Pastor Robert from Holland" (ik dus) nog een gastlesuur mocht verzorgen en ook dat werd toegestaan. In totaal hebben 31 studenten aan dit programma deelgenomen en heb ik het verzoek gekregen om een volgende keer de TU in mijn lesprogramma op te nemen!

Al met al een leuke, goed georganiseerde reis met vele zegeningen!! Op de terugreis ging het toch nog even mis. Ik miste door de vele uren durende files mijn terugvlucht. Gelukkig kon ik, na bijbetaling van ongeveer 1006 krivna's (zo'n 150 euro), de late avondvlucht nemen om in de nacht thuis te komen.

Met dank aan alle gebedspartners die onderhand wel weten dat zo'n reis veel voorbereiding en energie vergt, de Heer der oogst die telkens weer de weg baant en met vele zegeningen mijn zendingsopdracht bevestigt.

Rob Roosenboom



toehorende studenten

Dankpunten

- Voor een goede, gezegende reis.
- Voor de fijne nagesprekken na seminars en het gastuur.
- Voor voldoende financiën.
- Dat ik met diverse jongeren mocht bidden, problemen mocht bespreken die hopelijk nu opgelost zijn.
- Alex (schuilnaam), een oud student, heeft zes maanden in een buurland het evangelie gebracht onder Moslims en wil daar nu permanent gaan wonen en arbeiden!
- Voor twee oud-studenten die op 6 november getrouwd zijn.
- Dat in Novovolynsk na de morgenpreek vijf volwassenen tot geloof kwamen!
- Dat in Stara Uszyca een huisgemeente van vijf pasbekeerden is ontstaan na vele jaren evangelisatiearbeid!